



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele Oost Achterhoek.

**27 mei 2024**

Zonnebrinkcentrum  
De Zonnezaal  
Zonnebrink 61 - Winterswijk

**30 mei 2024**

De Klok  
Grotestraat 84 - Eibergen

**Aanvang**

19.30 uur (inloop vanaf 19.15 u.)  
tot 21.00 uur

## Café Doodgewoon

# Euthanasie, hoe zit het precies?

**Gast sprekers:**

**Winterswijk | Huisarts de heer Van Walsem**

**Eibergen | Huisarts mevrouw Berendsen**

Er komt veel kijken bij het bespreken en vastleggen van een wens tot euthanasie. In welke situaties is euthanasie een mogelijkheid? Wat bespreek je met de dokter en met de naasten, en wat is daarvoor een goed moment? Wat is de taak van een SCEN arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)? Voor de pauze wordt gesproken over euthanasie in zijn algemeenheid en hoe het in de praktijk gaat. Na de pauze gaan we dieper in op euthanasie bij verminderde wilsbekwaamheid zoals bij dementie. Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

✉ [netwerkpalliatief@gmail.com](mailto:netwerkpalliatief@gmail.com)

☎ 06 - 59 84 34 67

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

café  
**Doodgewoon**

