

café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een trefpunt waar mensen die ernstig ziek zijn, naasten/partners, familieleden, vrijwilligers en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het zijn bijeenkomsten waarin de bezoekers met elkaar spreken over onderwerpen die met het levenseinde en de dood te maken hebben.



Netwerken Palliatieve Zorg
Regio Achterhoek en Zutphen

café Doodgewoon

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

Na een inloop met koffie en thee vertelt een gastspreker over een specifiek onderwerp. Daarna is er ruimte voor vragen en voor gesprek. Thema's zijn bijvoorbeeld: omgaan met verlies en rouw, zingeving in de laatste levensfase, euthanasie, het levenstestament.

Organisatie en informatie

In de Achterhoek en Zutphen vinden regelmatig bijeenkomsten plaats, in toegankelijke openbare horecagelegenheden. Bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie, actuele data en onderwerpen kunt u vinden op www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek.

Zelf een Café Doodgewoon organiseren?

Als u zelf een bijeenkomst wilt organiseren met uw vereniging, kerk, parochie, of bijvoorbeeld ouderenbond over een thema dat met het levenseinde te maken heeft, dan kan dat ook. Dan kunnen wij samen met u een passend programma samenstellen. Hebt u vragen daarover: neem contact op via de website.

